

Senaste nytt från Nidingen 2013

2013-09-18

Nidingens första sibiriska piplärka.



Foto: Mikael Hake

Kanske fanns den vid regnbågens slut,
den sibiriska piplärka som Lasse plockade ut.
Den plåtats och dokumenterats på alla tänkbara sätt,
som spåman är det gött när man för en gångs skull har rätt.

Ibland är verkligheten trots allt bättre än dikten. Ett sådant händelseförlopp som utspelade sig vid fångsten av ovan nämnda piplärka sätter sig kvar i minnet så länge man lever. Det hela började med att Johan stötte upp en skulkande piplärka från slånbuskarna strax hitom Kruthuset. Den flög till närmaste versrosbuske och vi närmade oss denna försiktigt med kikarna "off the hook". Plötsligt flög den ut och såg ut att gå ner i näten nedanför vår trädgårdsfälla. Johan kutade efter och hittade en piplärka i näten där. Vi plockade in den på labbet och nagelfor den in i minsta detalj. Det såg ut att vara en trädpiplärka, men den var "biffig" med en vinglängd som överskred det intervall som anges i Svenssons gröna bibel. Bäst som vi satt där och "bläddrade" i nämnda fågel kom Göran in med ytterligare en piplärka som Lasse hade plockat ut ur det korta nätet vid Strandoxeln. En viss turbulens uppstod i ringmärkarlabbet, då vi alla fick intrycket att detta var en sibirisk piplärka. Vidare undersökningar av de båda fåglarna gav vid (eller kanske i) handen att den första individen var en storvuxen trädpiplärka och den andra en sibirisk piplärka. Sannolikt var det den sibiriska piplärkan vi stötte i versrosen och som sedan flög till Strandoxeln, medan trädpiplärkan hade gått in i nätet nedanför vår trädgårdsfälla en stund tidigare. Sicket sammanträffande! Stationspersonalen gottar sig nu med kaffe och kaka (samt en liten "höjdhoppare") och ser fram emot dagens och veckans ytterligare begivenheter. /MHA

2013-06-08

Nidingens första fältsångare



Stina Andreasson med fältsångare. Foto: Uno Unger

I gryningen blåste det SV 7 m/s, så vi bestämde oss för att sätta upp alla nät utom Grindoxelns och nya fyrens ganska vindutsatta nät. De 20 uppsatta näten var förberedda för fångst från kl. 03:45. Efter drygt två timmar, strax efter 06:00, kom vår trogna nätplockare Stina Andreasson in med den nätrundans enda fågel i handen. Stina hade befriat fågeln ur nätmaskorna i nät 13B bakom Fotogenboden. Detta nät har vi nu döpt till Raritetsnätet, eftersom det redan dagen innan hade fångat årets andra lundsångare och totalt sjätte av arten på Nidingen sedan stationsstarten 1980. Det första hon sade på labbet var: "Jag undrar vad detta kan vara för en skäggig fågel?". Andreas Wernersson och undertecknad kunde inte gissa vad det var, men när Stina höll upp fågeln för Andreas i sin hand med endast huvudet uppstickande, utropade han mycket exalterat "Men för f-n, det är ju en fältsångare!". Det Stina hade lagt märke till på den för henne annars ganska anonyma "bruna saken" var de för arten relativt långa skäggborsten i näbbgipan. Det som därefter följde på ringmärkarlabbet av känsloutbrott hos de inblandade är obeskrivbart men högst angenämt. Undertecknad fick det hedrande uppdraget att ringmärka den och efter vederbörlig vinglängdsmätning och vägning samt beskrivning av vingform kollades till sist hur fet den var. Den visade sig vara hyfsat fet (index 5). Därefter vidtogs dokumentationsfotografering, men redan kl. 06:30 släpptes den mellan Nidingens två gamla fyrrar, varvid den flög ett halvt varv runt byggnaderna på östra delen fyrområdet för att till sist försvinna in i öns största slånbuskage precis V om Fotogenboden. Både Andreas och undertecknad drabbades av raritetsfrossa och Andreas skakade i hela kroppen ännu en halvtimme efter fångsten. För Andreas och undertecknad kan nämnas att denna fältsångare blev ny för båda på alla aktuella listor, inkl. "Liferlistan". Det närmaste vi har varit fältsångaren tidigare är väl dess nära släkting amursångaren, som vi båda haft nöjet att hålla i handen i Beidaihe i östra Kina. Det kan vidare nämnas att det var inget större nedfall av fåglar denna morgon och fram till kl. 12:00 hade endast 13 ytterligare fåglar fångats av mera triviala och sent anländande tropikflyttare.

Detta var Nidingens första fynd av fältsångare och endast det andra för Halland. Det tidigare Hallandsfyndet utgjordes av en fångad fågel på Getterön 21 september 1971,

som sedermera hamnade på Naturhistoriska riksmuseet. Hittills i år har med fältsångaren på Nidingen 4 ex fångats i landet, vilket är tangerat årsbästa för Sverige, som tidigare bara inträffat år 2007. Uppenbarligen har denna i Europa sydostligt utbredda fågel haft ett ovanligt bra inflöde med rådande vädersystem sedan mitten av maj. Fältsångaren är en typisk fågelstationsfågel och nästan samtliga fynd i Sverige har utgjorts av fångade och ringmärkta fåglar i samband med ordinarie fångst på fasta märkplatser. Första fältsångaren i år utgjordes av ett ex på Ottenby den 20/5 och som även sågs dagen därpå. Nästa ex fångades av Sundre fågelstation på Hoburgen, Gotland den 5/6. Tredje fyndet är det ovan beskrivna på Nidingen den 8/6 och bara en timma senare samma dag hamnade ett ex i nätmaskorna på Landsort fågelstation.



Med årets fyra fältsångare har totalt 32 fynd gjorts i Sverige sedan första fyndet noterades på Ottenby 1954. Ottenby fågelstation fick vänta 58 år till 2012 innan det andra fyndet registrerades och årets fynd, det tredje, kom ju tätt där på. Den fågelstation som ringmärkt flest fältsångare är Falsterbo, som innan den i höstas förmodade hybriden hade registrerat hela 6 ex. På tredje plats hamnar Landsort fågelstation, som med årets fångst har ringmärkt 4 ex sedan 2004. Utklippans fågelstation och ringmärkningsgruppen vid Landsjön i norra Småland har fångat två ex respektive, medan 15 ytterligare platser står med vardera ett ex. På landskapsbasis leder Skåne med 7 fynd, följt av Öland (5), Sörmland (5) och Småland (3). Halland, Blekinge, Gotland och Uppland har vardera två fynd medan Östergötland, Gästrikland, Västerbotten och Norrbotten har begåvats med var sitt fynd.

2013-05 Några ringmärkta fåglar på Nidingen under maj

(Foto : Uno Unger)







Inte ringmärkt, men besökte ön under några dagar.



2013-03-17

SO 15 m/s 0,2 grader snöat inatt.



2013-03-13

Fem snösparvar siktades på ostudden.



2013-03-11



Start för 2013. En fågel fångades i den kyliga nordostvinden. Men nu är vi igång och förhoppningsvis blir det bättre imorgon.



En ettrig liten blåmes biter sig fast efter märkning

2013-01-25

Snart dags för 34:e Nidingenssöngen!

Kära Nidingenvänner. Januari närmar sig sitt slut och det är faktiskt bara knappt 1,5 månader kvar tills vi planerar att köra igång verksamheten igen. Om issituationen tillåter kommer den första transporten ut till ön att gå redan 9 mars. Förra året startade vi upp vid exakt samma tid, och det visade sig bli en höjdare. Redan första veckan märkte vi nästan 700 fåglar. Bland annat slog vi dagsrekord för koltrast och morkulla och märkte dessutom en svarthakad buskskvätta. Våren förra året var den bästa någonsin och bäddade för att 2012 blev det tredje bästa året någonsin när gällde antalet ringmärkta fåglar. Många har redan visat sitt intresse för att åka ut och hjälpa till under våren (och även under hösten), så ni som inte har anmält er ännu – det är dags att göra det nu! Aktuellt bokningsläge kan ni få information om under rubriken ”bemanning”. Vi kan även informera om att vår kära båt har fått ny motor under vintern tack vare vår båtfixare Sone Sjölander. Så nu är trygga transporter säkrade för en lång tid framöver. Så, alla ni som funderar på att tillbringa en vecka på Nidingen i år – anmäl er så snart som möjligt på vår e-postadress: bokning@nidingensfagel.se. Kanske ni får se ytterligare någon individ av den nya rasen av rödhake som dök upp i april 2012; *Erithacus rubecula nidingensis*...



Nidingen 2012-04-21. Foto: Mikael Hake.